

42 BLJ EN DEEL 101 TKBAT OEFENEN VOOR HET EERST MET 13 MECHBRIG

Griffioen verruild voor Rinoceros



Voor het eerst oefende het naar Oirschot vertrekkende deel van 41 Gemechaniseerde brigade uit Seedorf samen met 13 Gemechaniseerde brigade. Een deel van 101 Tankbataljon en 42 Bataljon Limburgse Jagers verruilde de Griffioen voor de Rinoceros. Landmacht vroeg, van hoog tot laag, hoe Seedorfgangers tegen de verhuizing en de nieuwe brigade aankijken.

Majoor Erik Laenen
Plaatsvervangend bataljons
commandant 42 BLJ

Deze eerste oefening met 13 Mechbrig staat voor mij in het teken van enerzijds kennismaking en integratie en anderzijds dé training voor Afghanistan. Er speelt op dit moment erg veel voor de mensen uit Seedorf. De verhuizing, een nieuwe brigade, het besluit om naar Uruzgan te gaan en natuurlijk deze oefening. Als kaderlid krijg je met al deze zaken te maken wat een drukke agenda oplevert. Wat betreft de verhuizing probeer ik ervoor te zorgen dat niemand last ondervindt van de fysieke verhuizing. Alles moet geregeld zijn zodat niemand zelf nog iets hoeft te regelen. Dat we nu onder een andere brigade vallen, valt tijdens deze oefening soms wel op. Zo zijn er ondanks de gelijke drills, toch verschillen in bijvoorbeeld rapporteren en het interpreteren van bepaalde procedures.

Ook het besluit rondom Uruzgan valt niet te verwaarlozen en heeft natuurlijk ook impact. Uiteraard hebben we de mannen in het veld

laten weten dat dit besluit genomen is. Maar hun concentratie tijdens deze oefening mag niet verslappen en daarom besteden we nu niet teveel aandacht aan het besluit.

Deze oefening is namelijk te belangrijk omdat het de laatste niveau 5 (bataljonsniveau) oefening is die voor ons vertrek naar de Afghaanse provincie, zal plaatsvinden. 42 BLJ heeft al een hele tijd niet meer op dit niveau geoefend en we moeten hier dan ook zoveel mogelijk lering uit zien te trekken.

Tegelijkertijd krijg je natuurlijk maar één keer de kans om een goede eerste indruk achter te laten bij je nieuwe brigade en ik hoop dan ook dat ons dat, ondanks de verhuizing en de bijkomende onzekerheden, lukt. Wij dragen sinds eind december met trots het Rinoceros embleem van 13 Mechbrig en ik denk dat ook wij ons tijdens deze oefening van een goede kant laten zien zodat ze in Oirschot ook trots zullen zijn op hun uitbreiding.





‘Dat we onder een
andere brigade vallen,
valt tijdens deze
oefening soms wel op’



Ritmeester Ralf Goossens

Commandant C-eskadron, 11 Tkbat
(voorheen A-esk, 101 Tkbat)

Al met al denk ik dat de oefening aardig gegaan is. Het bataljon heeft in ieder geval genoeg leermomenten gehad. Die leermomenten heeft het bataljon nodig ter voorbereiding aan de oefening in het Gefechts Übung Zentrum Altmark (GüZ Altmark) in juni. Hier wordt het bataljon grondig getest.

Duidelijke verschillen tussen Seedorf en Oirschot ben ik niet tegengekomen. Nieuwe programma's hebben misschien op bataljonsniveau verschil uitgemaakt, maar voor de teams maakten deze verschillen niets uit. We hebben met een maximale inzet een goed resultaat bereikt en ik ben daarom ook erg tevreden. Je maakt samen veel mee tijdens een oefening als deze waardoor je veel en snel van elkaar leert. Ik verwacht daarom dat de samenwerking tussen Oirschot en Seedorf snel soepel zal verlopen!



Eerste luitenant Marcel Krul

Pelotonscommandant 3e peloton B-Compagnie, 42 BLJ
Het is nogal lastig dat onze vijand tijdens deze oefening, 17 Painbat, al bekend is met het nieuwe informatiesysteem op bataljonsniveau, het Battlefield Management System (BMS). Wij werken daar eigenlijk nu pas voor het eerst mee. Ze zijn gewoon verder wat betreft sommige technologische ontwikkelingen en daar lopen we nu wel tegenaan. Hierdoor worden we min of meer gedwongen om veel nieuw verworven informatie en kennis direct toe te passen. Erg leerzaam, maar het maakt het tijdens de oefening wel wat zwaarder. Ik denk ook dat dit typerend is voor de sluiting van Seedorf in algemene zin. In Oirschot staat bijvoorbeeld een aantal nieuwe voertuigen, wordt er

gewerkt met nieuwe materialen en middelen. Dit is uiteraard niet iets dat typisch is voor 13 Mechbrig, zij lopen alleen een beetje voor op ons. We hadden sowieso te maken gekregen met deze nieuwe ontwikkelingen, maar door alle andere perikelen zijn we daar nog niet aan toe gekomen en moeten we nu eigenlijk alles in een sneltreinvaart leren. Daarnaast is het ook even wennen dat je door een andere brigade wordt aangestuurd omdat je soms met andere werkwijzen te maken krijgt. Grote verschillen zijn er niet omdat de basiscommandovoering hetzelfde blijft.

'Ze zijn gewoon
verder wat betreft
sommige technologische
ontwikkelingen'



Wachtmeester Larry De Boer

Groepscommandant van
voormalig 101 TKBAT

Natuurlijk blijven de drills gewoon het hetzelfde en is een tank gewoon een tank. Daarnaast hebben we ook nog eens allemaal tankersbloed dus ik denk niet dat er veel verschillen zijn wat betreft het werk.

Wel denk ik dat we in mentaliteit verschillen doordat wij dag en nacht op dezelfde kazerne hebben doorgebracht. We hebben aan een half woord genoeg. We zijn open en direct en weten daardoor precies wat we aan elkaar hebben. De broederlijke sfeer die we kennen vanuit Seedorf zullen we misschien in Oirschot wat minder vinden.

In Seedorf werkten we niet alleen samen we leefden ook echt samen. 's Avonds ging je vaak nog iets gezamenlijks ondernemen. Ik denk dat de meeste van ons wel bang zijn voor een acht tot vijf mentaliteit in Oirschot. Wij zijn gewend aan flexibele uren omdat we toch altijd op de kazerne zijn. Ook de gezamenlijke avondinvullingen zal ik best missen en misschien zal ik me de eerste tijd ook best gaan vervelen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel fijn dat de veel van ons nu gewoon weer in hun eigen bed kunnen slapen.



Kpl 1 Bruce Allan Gilbert

Monteur voormalig 41
Herstelcompagnie

Een paar honderd euro zal het wel schelen door het wegvallen van de buitenlandtoelage. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt en dat de verschillen wat betreft financiën niet gigantisch zijn. Waar ik wel aan moet wennen is het nieuwe embleem. Ik heb de Griffioen altijd met trots gedragen en ik moet dan ook erg wennen aan de Rinoceros. Omdat ik nog niet helemaal afstand kon doen

van de Griffioen heb ik deze stevig vastgenaaid op mijn bontje.

Voor mij had de verhuizing niet gehoeven. Vijf jaar lang heb ik een leuke tijd gehad in Seedorf. Samen een biertje doen en een lekker informeel sfeertje. Een kapitein met de naam Jan, wordt gewoon aangesproken met Jan. Seedorf was echt een dorp waar iedereen, iedereen kende.

Als ik aan Oirschot denk, dan is het woord 'groot' ook het eerste dat bij mij opkomt. Wat betreft de monteurs denk ik dat Seedorf een positieve bijdrage zal leveren aan 13 Mechbrig. Vaak sleutelden we 's avonds nog door aan versnellingsbakken omdat we gewend zijn pas te stoppen als het voertuig weer rijdt. Door langer te werken, leer je ook meer en ik denk daarom dat de monteurs uit Seedorf iets meer ervaring hebben.<

'Bang voor een
acht tot vijf mentaliteit
in Oirschot'